

Nieuwsbrief Oblimon nr 2 (juni 2011)

Oblimon biedt verschillende cursussen en workshops aan voor leerkrachten in het basisonderwijs. In deze nieuwsbrief willen we u daar graag iets over vertellen.

Filosoferen met kinderen

Op 3 oktober starten we met een nieuwe cursus 'filosoferen met kinderen'. Een filosofische gesprek kan over allerlei vragen gaan. Bijzonder is, dat de gespreksleider niet degene is die het juiste antwoord weet. Samen met de kinderen denkt u na over hun vragen, gedachten en vermoedens. Wanneer het eigen denken van kinderen alle ruimte krijgt, gebeuren er vaak verrassende dingen.

In de cursus komen verschillende aspecten van het filosoferen aan de orde. Wanneer is een gesprek filosofisch? Hoe leid je een filosofisch kringgesprek? Welke werkvormen stimuleren kinderen tot creatief denken? Hoe zorg je voor verdieping en voorkom je een wellenietes gesprek? Deze en andere vragen komen aan bod in een viertal avondbijeenkomsten waarin we vooral ook veel oefenen en uitproberen.

Meer informatie en aanmelden:
liesbeth@oblimon.nl

Cursus levensbeschouwelijke vorming

Vanaf het schooljaar 2011-2012 bieden wij een nascholingscursus levensbeschouwing aan, die we voor schoolteams of op aanvraag van een schoolbestuur op maat kunnen snijden. In deze cursus wisselen informatie, oefening en discussie elkaar af. De cursus is bedoeld voor leerkrachten die tijdens hun opleiding weinig aandacht hebben kunnen besteden aan levensbeschouwing. Maar ook voor leerkrachten die hun kennis over wereldreligies willen oprispen, hun didactisch repertoire willen vergroten of willen stilstaan bij de vraag, wat levensbeschouwelijke vorming kan betekenen in een tijd waarin kerken leeg raken maar ietsisme en nieuwe spiritualiteit overal opduiken.

Een voorbeeldprogramma staat op onze website: www.oblimon.nl

