

Nieuwsbrief Oblimon nr 7 (april 2013)

Nieuwe mensen en nieuwe dingen in deze brief. Onlangs trad Ineke Struijk tot ons team toe. Zij stelt zich aan u voor. Ook ons arsenaal aan leskisten breidt zich gestaag uit. Daarover meer aan het slot van deze nieuwsbrief.

Mag ik me even voorstellen?



Mijn naam is Ineke Struijk. Ik ben religiewetenschapper, was tot voor kort leerkracht in het openbaar basis-onderwijs en sinds kort werkzaam bij Oblimon!

Ik wil graag betrokken zijn bij identiteitsvraagstukken van scholen, besturen of andere onderwijs-gerelateerde organisaties, en de uiteindelijke invulling daarvan op de werkvloer. Mijn hart ligt in het onderwijs en mijn passie in de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen. Mijn wens is een mooie methode Levensbeschouwing te ontwikkelen en mijn inspiratie haal ik uit het initiëren van denkprocessen over identiteitsontwikkeling en levensbeschouwelijk onderwijs. Hierin wordt ik gevoed door mijn jarenlange onderwijs-ervaring.

Net als Confucius zie ik in kinderen de hoop voor de toekomst. Zij zijn nodig om idealen te kunnen verwezenlijken. De rol van opvoeders ligt eerder in het geven van voorbeelden dan in het overdragen van kennis en het afsteken van mooie morele praatjes. Het gaat om de ontwikkeling van waarden die de wereld vreedzamer en toleranter kunnen maken. In het onderwijs wordt de basis gelegd en vormen kinderen zich tot sociale, kritische en verantwoordelijke (wereld-) burgers. Het ontwikkelen van eigen waarden, idealen en een eigen levenshouding is onmisbaar om tolerante volwassenen te kunnen worden. Toen vorsten en heersers aan Confucius vroegen hoe ze meer betrokken burgers konden krijgen, was zijn antwoord: "Laat ze meedoen en ze begrijpen het!" Dat is dan ook mijn motto geworden.

Leskisten



Dit voorjaar legden we de laatste hand aan drie leskisten 'Midden-Amerika'. Ze bevatten voorwerpen en lessuggesties rond diverse thema's, waaronder Maya's en hun cultuur, muziek, eerlijke handel en dictatuur.



Komende zomer zal ook een nieuwe leskist 'jodendom' voltooid worden.

Al onze leskisten zijn per twee weken te huur. Reserveren via liesbeth@oblimon.nl

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@oblimon.nl