

Nieuwsbrief Oblimon nr 12 (juni 2014)

In deze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie vertellen we u over onze activiteiten op het gebied van kinderfilosofie. We wensen u leerzame laatste schoolweken toe, en voor de vakantie: veel verwondering!

Filosoferen over kunst

In steeds meer musea wordt 'filosoferen over kunst' aangeboden als educatieve activiteit voor kinderen. Dat blijkt voor kinderen én volwassenen de ogen te openen en de tongen los te maken. Voor scholen kan het interessant zijn, dit gegeven verder uit te buiten en het niet te laten bij een eenmalige ervaring in een museum.

Kunst spreekt tot het hart. Kunst kan ontroeren, verbazen, tot nadenken stemmen of irriteren. Daarmee is het een heel rijke ingang voor filosofische en levensbeschouwelijke gesprekken. Onze ervaring is, dat het daarbij niet uitmaakt of kinderen uit een kunstminnend milieu komen of juist nog nooit in een galerie geweest zijn.



Kinderen filosoferen over kunst

Filosoferen met kinderen over kunst

Na de zomervakantie gaat weer een training 'Filosoferen met kinderen over kunst' van start.

In deze training, die een gezamenlijk project van Edu-art en Oblimon is, leren deelnemers hoe ze een filosofisch gesprek kunnen leiden naar aanleiding van een kunstwerk. Ruimte geven voor ieders gedachten en associaties, en toch structuur aanbrengen, hoe doe je dat? Pakkende vragen bedenken die uitnodigen tot meedenken, bewaken dat het gesprek inderdaad filosofisch wordt en blijft, zorgen dat kinderen goed naar elkaar luisteren en op elkaars ideeën in gaan, dat zijn enkele van de vaardigheden waar we aan gaan werken.

De bijeenkomsten zijn op vier maandagavonden: 8 en 22 september, 13 oktober en 3 november. Deelname kost € 375 per persoon.

Voor meer informatie: liesbeth@oblimon.nl
Inschrijven kan via de website van Edu-art: www.edu-art.eu

Begin 2015 volgt een serie van drie workshops filosoferen over kunst voor gevorderden. U kunt meedoen aan de hele serie, of inschrijven voor afzonderlijke workshops.

Oblimon verzorgt ook algemene trainingen en workshops 'filosoferen met kinderen' op scholen, zowel voor beginners als voor gevorderden.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@oblimon.nl