

Nieuwsbrief Oblimon nr 13 (september 2014)

Een nieuw schooljaar is begonnen. We hopen dat de vakantie u goed heeft gedaan. En dat u de komende weken op een goede manier kunt inspelen op de donkere schaduwen van oorlog en geweld die over deze zomer hingen. Bijdragen aan een klimaat van vrede op en door scholen is voor ons een belangrijk doel.

Vredesweek 2014

Uitzonderlijk veel Nederlandse kinderen kregen deze zomer direct te maken met oorlog: ze verloren familieleden in de Oekraïne, in Syrië, Irak of Palestina. Of ze werden aangesproken op geweld dat in naam van hun godsdienst werd gepleegd, maar waar zij part nog deel aan hebben. Daarom kan het juist nu goed zijn, actief aandacht te besteden aan de Vredesweek.

De VN hebben 21 september uitgeroepen tot Internationale dag van de Vrede. Sinds 1967 wordt rond die dag in Nederland en Vlaanderen de Vredesweek gehouden. Het thema dit jaar is ontwapening. Op <http://ambassades.paxvoorvrede.nl> vindt u hierover informatie, onder meer over 'vredes-ambassades' bij u in de buurt.

MasterPeace (www.masterpeace.org) organiseert in vijftig landen een vredesconcert op 21 september. Hier treden artiesten uit conflictgebieden samen op. Iets om in het klein op uw (brede) school te doen?

Religie, oorlog en vrede

Bij veel van de gewapende conflicten die op het moment in het nieuws zijn, speelt religie een grote rol. En dat heeft zijn weerslag op de verhoudingen tussen verschillende godsdienstige groepen in ons land, en tussen kinderen op school. Het team van Oblimon denkt graag met u mee over de manier waarop u aandacht voor godsdiensten kunt verbinden met een goed klimaat in de klas en met wereldburgerschap. Ook kunt u bij ons terecht voor leermiddelen en projecten rond interreligieuze dialoog. Zie onze website voor meer informatie: www.oblimon.nl .

Laat je niet tot vijanden maken



Studenten uit Syrië en Israël namen het initiatief voor de twitter- en facebook actie '**Arabs and Jews refuse to be enemies**'. Joden, Palestijnen en andere 'officiële vijanden' verspreiden foto's waarop ze elkaar omhelzen. Een gewaagde actie die u als vertrekpunt kunt gebruiken voor een gesprek in de klas. Herkennen kinderen in hun eigen omgeving ook vormen van vijandigheid waarin mensen worden meegezogen, zonder dat ze hun vermeende 'vijanden' persoonlijk kennen? Wat kunnen ze daaraan doen? Misschien kunnen zij een eigen foto-actie beginnen!

Voor meer foto's ga naar
Twitter [#JewsAndArabsRefuseToBeEnemies](https://twitter.com/hashtag/JewsAndArabsRefuseToBeEnemies)
of
<https://twitter.com/hashtag/JewsAndArabsRefuseToBeEnemies>

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@oblimon.nl