

Nieuwsbrief Oblimon nr 19 (juni 2016)

In deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar richten we de schijnwerpers op het vak 'levensbeschouwing'. Een vak dat enorm veranderd is de laatste jaren. Oblimon ondersteunt scholen die didactisch bij de tijd willen blijven en op zoek zijn naar een aanpak waar zowel het team als de kinderen energie van krijgen

Vakkenintegratie

In het bijna voorbijge schooljaar waren wij op veel scholen actief betrokken bij projecten waarin cultuureducatie, filosofie en religie met elkaar werden verbonden. Soms droegen we suggesties aan voor filosofische gesprekken die de school kon 'toevoegen' aan een bestaand project. Soms dachten we intensief mee over de vraag, hoe 'zingeving' een stevige plek kon krijgen in een erfgoedproject. Soms maakten scholen gebruik van ons gebedshuizenproject waarin wereldoriëntatie, levensbeschouwing en beeldende vorming hand in hand gaan.

Interreligieuze dialoog

Het belang van interreligieuze dialoog wordt sterk gevoeld in het onderwijs, maar veel leerkrachten vinden het ook moeilijk daar op een goede manier mee bezig te zijn. Hoe reageer je op radicale ideeën, wat doe je als een gesprek over godsdienstige gebruiken verandert in een politieke discussie, wat doe je als je vragen over godsdienst krijgt die je niet kunt beantwoorden? In teambijeenkomsten en leer gemeenschappen onderzochten we met deelnemers vanuit welke pedagogische grondhouding zij willen werken. We bespraken welke dilemma's zij tegenkomen en hoe ze een klas kunnen helpen groeien in dialoog. Ook werkten we aan meer basiskennis van verschillende godsdiensten.

Studiedagen, lesmateriaal en advies

Ook in het komende schooljaar bieden wij studiedagen, cursussen en lesmateriaal aan rond deze thema's. We adviseren u graag over een aanpak van levensbeschouwelijke vorming die pedagogisch en onderwijskundig bij u past, aansluit bij wat uw kinderen nodig hebben en verbindingen maakt met andere vakgebieden. Ontwikkelingen die voor nieuwe vragen maar vooral ook nieuwe kansen zorgen in levensbeschouwelijke vorming zijn bijvoorbeeld de grote belangstelling voor kinderfilosofie, de aandacht voor onderzoekend leren, en de hernieuwde belangstelling voor spiritualiteit en de ontwikkeling van 'het hele kind'.



Oblimon heeft een grote serie leskisten en eigen projecten waar u gebruik van kunt maken. Ook maken wij projectmateriaal op maat. En natuurlijk begeleiden wij ook nog steeds scholen die een keuze

willen maken uit de verschillende methoden voor levensbeschouwelijke vorming die op de markt zijn.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@oblimon.nl

oblimon
Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem
Telefoon 026-3860335
www.oblimon.nl